

## **Gårdsbesök och trick!**

En vacker höstdag precis i mitten av oktober var vi några st som gjorde en liten rundresa hos några av föreningens medlemmar. Syftet var att hälsa på nya medlemmar och ta del av en omtalad och efterlängtd uppvisning av lite trick och konster med häst.

Vi startade i Hejde hos Mia Johansson och träffade hennes tvååriga ston av rasen fjordhäst och nordsvensk samt den några år äldre ardennermärren Rakel. Där fanns också en liten shettis med ont i hoven. Morgonen hade varit kylig och i skuggan dröjde sig kylan kvar, det gällde att hitta en solstrimma mellan träden för att hålla värmen. Efter en stund hos hästarna som villigt lät sig klappa drog bilkaravanen vidare mot Hemse.

Vid Haldings i Hemse tog Per-Olof och Margareta Thomsson emot oss och ledde ut sexåriga valacken Palle till uppvisningsplatsen. Det vi sen fick se var en fröjd för ögat och själen och flera fick nog lust att åka hem och prova på hemmahästarna. Per-Olof och Palle hade superkontakt, med små gester och hjälpmedel – med rep och utan rep – gjorde Palle vad Per-Olof bad om. Palle flyttade sig framåt, bakåt och i sidled. Han skrittade och travade i en åtta runt två vattendunkar, han gick sidwärts över en träslana, han ställde sig villigt på en träpall – både en vanlig och en hög – och han sparkade boll med sin ”husse”. Många års träning låg bakom detta förstås, men ändå kändes det inte omöjligt att utföra. Palle tyckte till och med att det var rätt okej när Mia kom in i ringen och gjorde samma saker – rätt språk = rätt resultat.

Efter denna uppvisning bjöd Margareta och Per-Olof till ett härligt kaffebord med tilltugg i uterummet som var precis lagom uppvärmt för alla lite frusna händer och fötter.

Mätta och belåtna drog vi vidare mot Eskelhem. Ellen och Acke körde först och lotsade oss på tvärsen mellan Hemse och Eskelhem på vägar vi inte kände igen. När vi kom fram visade det sig att Agneta bodde nästan granne men ändå knappt visste var hon befann sig! På Valde i Eskelhem kikade vi på lite redskap och en nyinförskaffad vagn med bara lite renoveringsbehov (!) och på ett fantastiskt änge som hästarna efterbetat. Här ska vi nog ha lite slätter nästa sommar... Som avslutning inspekterade vi det nyrenoverade köket och bjöds på äppelpaj och kaffe. Vilken härlig dag detta var, det här måste vi göra om – nya rutter, nya medlemmar att besöka! Totalt var vi 11 vuxna och 2 barn som gjorde dessa besök.

*Ramona Numelin*