

## **Kör- och ridutflykt i Lau den 5 augusti 2007**

Solen tittade så varmt och gott ned på oss när vi spände för våra hästar nere vid strandkanten vid Lausviken. Det verkade bli en jättefin dag. Sanna som höll i trådarna hade t.o.m. fixat vädret!!!!

8 körekipage ifrån ardenner- russ + ett antal ryttare. Med passagerarna, som ibland red och ibland körde var vi nog ca 30 personer i alla åldrar.

När vi kom till källan i Lau satt en bit av Brändus svinpälisar och spelade dragspel. Helt fantastiskt. Det var nästan som det var lite trolskt. Var vi sedan körde har jag ingen aning men vi var tydligen i både När, Lau och Garda men fina vägar och skogsstigar var det. I en underbar skogsbacke var det en välbehövlig kaffepaus.

När myrorna började bli för ettriga, startade vi igen och efter en tid dök Laus Kyrka upp och Laus ordförande Stefan Haase förevisade den nyrenoverade likvagnen. Det fanns dessutom 4 medar till ifall snön blev jobbig. Det var "bara" att byta hjul mot medar. Jag förstår att önskemål hade framförts att få åka i den när det är så dags. Snacka om ett värdigt slut. Det vore bättre än en kunglig begravning.

Nu hade de flesta en aning om var vi var och när vi kom till Lausviken igen fick hästarna och ryttare/kuskar ett härligt bad. Att få se djuren ligga rulla sig i vattnet och riktigt njuta och därefter rulla sig på land för att tala om nu är det semester är nog det bästa en kusk/ryttare kan se.

Sanna var naturligtvis i farten och grillarna var igång och snart satt vi runt bordet med grillmat och tilltugg, medan hästarna pustade ut i hagen bredvid. Snacka om organisation av det finare slaget. Hela den dagen blev nog för oss alla sommarens höjdpunkt.

Birgitta Cramér



